

Zondagsbrief

4^e jaargang, nummer 26

Zondag 27 november 2022

Kleur van de zondag: **groen**



Mededelingen

Bloemengroet

De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging naar mevrouw Hoogerwerf, Zorgcentrum Dennenhorst, Eikenlaan 2.

Doop- en opdraagdienst

Deze zondag 27 november is de Eerste Adventszondag.

Rico, het zondagskind, steekt de eerste Adventskaars aan. We mogen uitzien naar het Licht dat komt!

In deze dienst zullen kinderen worden gedoopt en opgedragen.

Thomas, het zoontje van Dirk en Marthe van Rooijen, broertje van Lucas en Sophie, wordt gedoopt.

Lux, het zoontje van Irene en Sjoerd van der Wielen, wordt opgedragen.

En Tsai-Ni en Sue-An, de dochters van Jonathan Wisgerhof en Marije Stegenga, worden opgedragen.

De ouders hebben om hun moverende redenen gekozen of voor de doop of voor opdragen. Beiden is in onze gemeente mogelijk. Ouders kiezen voor opdragen in plaats van dopen, als het voor hen zwaar weegt dat kinderen zelf later als ze volwassen zijn kunnen kiezen of ze gedoopt willen worden.

Zij vinden het wel belangrijk en waardevol dat hun kind een zegen meekrijgt en dat wij als kerkgemeenschap uitspreken dat ze welkom zijn en hen voorgaan in het geloof. Daarom dragen we kinderen op aan God in de dienst.

Zo wordt onze kring als kerk steeds groter. Hoe mooi is dat!

Kom en maak deze bijzondere dienst mee!

De muzikale begeleiding is in handen van Connected onder leiding van Guus Fennema.

Het thema is: "Ik kan niet wachten!" Het is het thema van het Advent project van de kindernevendienst

De kerkdienst was gepland als een 4Udienst, maar dat is het niet geworden in verband met doop en opdragen. Wel heeft een deel van de 4U commissie meegedacht in de verdere liturgie. Zo is er, zoals gebruikelijk in de 4Udienst, een stukje interactie met de kerkgangers en ook de onlinekijkers kunnen meedoen. We maken gebruik van de mentimeter. Hou daarvoor je mobiel bij de hand!

Ds. Coby de Haan

Aandacht voor elkaar

De jongste zoon van mevrouw Joke van Bottenburg is ernstig ziek. We leven met haar en haar gezin mee en bidden om zegen op de medische behandeling, die gestart is.

Mirande van der Wilt-Scholten hoorde recent dat er bij haar borstkanker ontdekt is. Dankzij het bevolkingsonderzoek is het in een vroeg stadium gevonden. Komende week zal Mirande worden geopereerd. Later volgen bestralingen. De kans op verdere behandelingen is klein. We denken aan haar en wensen haar Gods nabijheid en goede moed toe.

Deze week heeft Alina Eefting in het ziekenhuis te horen gekregen dat ze niet verder kan gaan met de chemokuren. Ze is uitbehandeld. Dat is een verdrietige boodschap.

Ze hoopt binnenkort uit het ziekenhuis naar huis te komen voor de laatste fase. Laten we om haar en Frits heen staan, en hen opdragen in onze gebeden. Alina en Frits gaan deze weg in het geloof: "Geloven is een weg gaan in vertrouwen op iets dat je niet in de hand hebt"

Bloemschikking

"Ik kan niet wachten!" is het thema van de kindernevendienst in advent.

We wachten op de geboorte van Jezus.

De eerste zondag van advent staat het wachten in het teken van Jezus' terugkomst. Wachten vraagt geduld en moed. (Jakobus 5:7-8)

Adventsproject 'Ik kan niet wachten'



Gedichtje 1^e advent:

*Steek één kaarsje aan.
Kerstfeest is nog ver.
Kijk eens naar het vlammetje.
't Lijkt wel een ster.*

Maak je eigen engel!



Binnen de periode half november tot en met kerst is de expositie 'engelen' te zien in de Petrakerk. Gemeenteleden exposeren hun eigen engelen afbeeldingen. We merken daarbij hoeveel mensen 'iets' hebben met 'verschijningen uit de hemel'. Troost, licht, hoop zijn een paar woorden om de ervaringen te duiden. Op 4 december zal tijdens de zondagse kerkdienst aandacht zijn voor dit thema. Ds. Coby de Haan zal vanuit

de bijbel met ons op zoek gaan naar verschijningen toen en nu.

Op zondagmiddag 11 december gaan we aan de gang met verschillende materialen om zelf een engel te maken. Voor de kerstboom, als decoratie of als verbeelding van een eigen ervaring of gedachte. De keuze is: hout, origami, Japanse vouwtechniek, textiel en wol, verf en klei.

Kinderen zijn welkom bij de kleitafel. Aanmelden is nodig waarbij een voorkeur voor een techniek mag worden aangegeven. We maken er een gezellige middag van voor jong en oud.

Locatie: Trefpunt

Tijd: 14.30-16.30

Aanmelden: zw-vis@pkn-veenendaal.nl

Contact: 0617574731

Kerstmiddag

De diaconie organiseert woensdag 14 december a.s. een gezellige middag om elkaar te ontmoeten in Kerstsfeer. Bent u 75 jaar of ouder dan bent u van harte uitgenodigd in 't Trefpunt. Vanaf 14.30 uur bent u welkom om samen met ons te genieten van een high tea.

Achter in de kerk ligt een intekenlijst, daarop kunt u uw gegevens invullen en aangeven of u vervoer nodig heeft. Tot 1 december kunt u zich ook aanmelden via zw-diaconie@pknveenendaal.nl of (0318) 518 959 (Evelien Veenhof). Wij zien uit naar een gezellige kerstmiddag en hopen u te ontmoeten op 14 december.

Ontmoetingsbijeenkomsten voor mantelzorgers

Dagelijks ben je bezig met de liefdevolle zorg voor jouw partner, kind, ouder of dierbare. In onze gemeente ben je niet de enige. In onze kerk zijn er meerdere mensen die zich 'mantelzorgers' kunnen noemen.

Vanuit de werkgroep pastoraat organiseren we in dit kerkseizoen een aantal bijeenkomsten speciaal voor mantelzorgers. Tijdens deze bijeenkomsten (eens in de maand op woensdagmorgen) willen we elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen, bemoedigen en vooral naar elkaar luisteren. De eerste bijeenkomst vindt plaats op **woensdag 7 december van 10 tot 12 uur** in de Petrakerk. Tijdens deze bijeenkomst maken we kennis met elkaar en spreken we over het inrichten van de vervolgbijeenkomsten.

Wilt u meedoen aan één of meerdere gespreksbijeenkomsten, meld u dan wel even aan via onderstaande gegevens. Aanmelden voor de eerste bijeenkomst graag uiterlijk 28 november. Wilt u graag komen maar vormen praktische zaken, zoals het alleen thuisblijven van uw dierbare, een belemmering? Neem dan ook even contact op. Samen met de diaconie kunnen we wellicht een oplossing vinden.

Contact: Anne Stelma-Ribberink, astelma@pkn-veenendaal.nl (06) 37 38 64 26

Van de Boekentafel

Er liggen weer 3 nieuwe boeken op tafel. Om te beginnen van Wil Derkse: Een levensregel voor beginners. Benedictijnse spiritualiteit voor het dagelijks leven. Van Tomas Halik: Geduld met God. Twijfel als brug tussen geloven en niet geloven. En last but not least: van Corinne Groenendijk: Verduur samen met Franciscus. Een aanrader voor ieder die zijn/haar leven wil "vergroenen". Een handleiding voor wie zich afvraagt: verduurzamen - hoe doe je dat?

Vorige week lagen er veel aardige kinderboeken met het oog op de Decembermaand.

Er was weinig aandacht voor. Ze blijven nog wel een aantal weken liggen! U weet toch, dat als U een boek wilt aanschaffen dat niet op de boekentafel ligt, wij het graag voor U willen bestellen!

Namens de boekentafelgroep, Dick Vogelesang

Podcast

Er is weer een nieuwe podcast online.

In deze tiende aflevering komt Ilona aan het woord. Zij vertelt aan de hand van het verhaal van 'de storm op het meer' over haar eigen groei in het geloof en

*“Natuurlijk zorg ik graag voor jou
Leun gerust op mij.*

*Al ga ik soms
-een beetje maar-
aan mijzelf voorbij.*

*Ik weet beter
dan wie ook
wat jij precies bedoelt.*

*Het is voor mij
zo waardevol
dat jij je prettig voelt.
(...)”*

Gedicht:
Esther de Graaf
(Mantelzorgelijk.nl)

hoe het vertrouwen in God daarin voor haar de essentie is. U kunt de podcast vinden op www.petrakerk.nl of door [hier](#) te klikken.

Oproep: inzending voorstellen doel vastenactie

De vastentijd begint op Aswoensdag, 22 februari 2023. Alhoewel dit nog ver weg lijkt, vinden er al voorbereidingen plaats voor de vastenactie. Tijdigheid is van belang om een en ander straks in goede banen te kunnen leiden. De komende periode willen wij het goede doel bepalen dat wij als gemeente gedurende de vastentijd willen steunen.

Wij willen jullie in de gelegenheid stellen om een voorstel te doen voor het te steunen goede doel. Daarom doen wij de oproep om vóór 1 december voorstellen in te dienen, met een duidelijke onderbouwing van de reden waarom dit een passend doel is voor onze vastenactie. Daarnaast vragen wij jullie om uiteen te zetten hoe de organisatie achter het goede doel vóór en gedurende de vastentijd bij kan dragen aan representatie van het doel richting onze gemeente (bv. audiovisuele middelen, drukwerk, activiteit of persoonlijke voordracht).

Mail ons graag voor 1 december via: zw-diaken1@pkn-veenendaal.nl. Wij zullen de inzendingen daarna beoordelen. Begin januari zullen wij vervolgens bekend maken aan welk goed doel wij de vastenactie willen verbinden.

Alvast dank voor jullie inbreng, de vastenactie-commissie

Kijkcijfers dienst 20 november 2022

Direct: 155 Opname: 136

Deze mededelingen, de orde van dienst en de agenda zijn ook te vinden op de website van de wijkgemeente ZuidWest www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl.

Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor de
Digitale nieuwsbrief.

De dienst later nog eens beluisteren, en bekijken, kan ook op www.kerkdienstgemist.nl.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen tot uiterlijk woensdag a.s. worden verstuurd naar zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl.



Protestantse Gemeente
Veenendaal